



Nieuwe Bijbelstudieserie 'Zien en Leven'

Oscar Lohuis: 'We gaan terug naar het Kruis'

Full-time prediker en Bijbelleraar Oscar Lohuis bespreekt in de nieuwe Bijbelstudieserie 'Zien en leven', de thema's uit zijn gelijknamige boek die gaan over de basis van het Evangelie. Stephanie van der Horst presenteert het programma dat deze maand op Family7 komt. Enkele vragen aan Oscar over de Bijbelstudieserie.

TEKST: GERDA WERKMAN BEELD: AREND JAN WESTERIK

Waar gaat deze Bijbelstudie over?

Oscar: 'De kern is bezig zijn met de vraag: Waar gaat het om in het geloof? We staan stil bij de fundamentele waarheden van het Evangelie. Wat zijn de dingen die je helder moet krijgen om het Evangelie te begrijpen? Het fundament moet eerst gelegd worden. Het fundament is Christus. We gaan terug naar het kruis. Het kruis raakt op de achtergrond in de wereld en in sommige kerken. Als we Christus weer of voor het eerst gaan zien en Zijn offer kunnen we vernieuwd worden. Dan komt er een herleving.'

Voor wie is de Bijbelstudie bedoeld en wat is het doel?

Oscar: 'Het doel is om het Evangelie toegankelijk te maken voor mensen die voor het eerst of opnieuw naar God op zoek zijn. We gaan terug naar de basis, het fundament.'

Waarom is het goed om terug te gaan naar de basis van het Evangelie?

Oscar: 'Ik hoorde van een spreker dat er weinig theologische weerbaarheid is tegen de valse leer. We zijn onverschillig geworden voor de leer. Paulus heeft het over

OSCAR LOHUIS



Oscar Lohuis

Oscar is in 1991 getrouwd met Loïs. Hij is vader van drie zonen en één dochter. Na twaalf jaar gemeentepredikant te zijn geweest, is hij vanaf 2007 vrijgesteld om als full-time prediker en Bijbelleraar zich geheel te kunnen wijden aan verkondiging en onderricht door middel van spreken en schrijven. Naast het voorgaan in zondagse diensten verzorgt hij elke week Bijbelstudies en lezingen. Hij is onder andere betrokken bij: Christenen voor Israël, de Near East Ministry en CAMA-Zending. Hiervoor reist hij regelmatig naar Israël en India. Voor meer info zie: www.goednieuwsbediening.nl

de gezonde leer en dat we daarvan niet moeten afdwalen. Er is vandaag de dag veel oppervlakkigheid in het leven en veel mensgerichtheid. Ook op het geloof heeft dat zijn weerslag. Er is veel mensgericht-evangelie. De mens gecentreerde tijdgeest leidt tot deze vervlakking van het Evangelie. We vragen ons dan al snel af wat God ons te bieden heeft. Zelfaanvaarding en zelfliefde en je eigen gevoel is normatief voor ons denken. Daar is onze westerse cultuur in terechtgekomen.'

Oscar vervolgt: 'Het is tijd om terug te keren. De gerichtheid van de Bijbel is niet het op jezelf gericht zijn wat je gelukkig maakt, maar het gericht zijn op Christus. Leven voor Hem. Wat wij voor Hem kunnen doen en hoe wij Hem kunnen aanbidden. Niet werken om je aanvaardbaarheid te verdienen maar weten dat je aanvaard bent. Elke keer als ik hier Bijbelstudies over geef word ik er zelf ook weer door opgebouwd. We hebben allemaal gezondigd en verlossing nodig van schuld en oordeel. Als je dat ziet dan kom je tot het diepe besef van Jezus' offer voor ons. Dat is de prediking die belangrijk is: Jezus lijden en sterven.'

Oscar Lohuis stelt vast dat de kerk soms van het Evangelie afdwaalt. Oscar: 'Als de kerk begint af te dwalen van het Evangelie, wordt Gods Woord niet meer serieus genomen. Dan verdwijnt de verzoening naar de achtergrond en wordt de oproep tot bekering en wedergeboorte minder. Als we trouw blijven aan het Evangelie dan zal de Heilige Geest werken en zal er vernieuwing komen. Dan zullen we ook de kracht van het Evangelie ervaren, als je ziet wat Christus gedaan heeft aan het kruis.'

Wat komt in de eerste aflevering vooral aan bod?

Oscar: 'Het gaat in de eerste aflevering vooral over dat God spreekt. En als God spreekt is het voor ons goed om te luisteren. In de Bijbel staat het verhaal van Maria en Martha (Lukas 10: 38-42). Deze twee personen gebruik ik om naar het christelijk leven te kijken. Het is goed om eerst te beginnen met luisteren naar de Heer. Daarna kunnen we aan het werk. Als we beginnen met luisteren naar de Heer maakt dat, dat we niet naar binnen gaan kijken maar naar buiten gaan kijken. Door te luisteren naar Christus gaan we dingen zien. Je gaat allereerst Hem zien en Zijn liefde voor jou. Zijn verlossingswerk voor jou. Door te luisteren gaan de ogen van ons hart open en zien we Christus en dat maakt vrij. Dan ervaar je rust.' ■

ZIEN EN LEVEN

VANAF 7 APRIL ELKE VRIJDAG OM 19:30 UUR

AFLEVERINGEN

- Afl. 1 Het begint met openbaring
- Afl. 2 Niemand is als Hij
- Afl. 3 Tot je bestemming komen
- Afl. 4 Stilgezet worden bij het kruis
- Afl. 5 Geloven is zien op Christus

- Afl. 6 Een nieuw hart zal Ik u geven
- Afl. 7 De zegeningen van diep zondebesef
- Afl. 8 Leven door geloof
- Afl. 9 Uw Koninkrijk kome
- Afl. 10 Samen met alle heiligen