



Zeg Oscar, ik heb een vraag over... PROFETIE

Zeg Oscar, bestaan er anno 2006 nog profeten? Is een profeet iemand die de gave van profetie heeft?

Beste Henk,

Je komt met een goede en terechte vraag, omdat er over dit onderwerp verschil van mening is en ook verwarring is. Dus altijd goed om over deze zaken na te denken en erover te praten (of schrijven) met elkaar.

Profetie is voorspelling

In de Bijbel wordt het woord profetie voor twee zaken gebruikt. In de eerste plaats voor het doen van een voorspelling. Bijvoorbeeld, de eerste profetie die Samuël moest doorgeven, het eerste woord van de Heer dat hij ontving om door te geven, was een aankondiging van het oordeel dat zou komen over de priester Eli en zijn zonen. De zonen van Eli hadden geen respect voor God en leefden er op los. Dat kon niet ongestraft blijven, en Samuël profeteert dat de beide zonen van Eli dezelfde dag zullen sterven, een onnatuurlijke dood. Dat gebeurt later ook, wat aantoont dat de profetie waar was geweest, en dat Samuël een echte profeet was.

Eli was nota bene zijn baas, dus dat was geen makkelijke boodschap voor de jonge Samuël om door te geven. Dat laat ons gelijk zien dat de taak van profeet geen makkelijke was en is. Profeten in de bijbel werden vaak vervolgd omdat ze dingen zeiden die mensen niet aanstonden. Maar het waren niet hun eigen ideeën die ze doorgaven, maar de ideeën van God.

Er zijn nog veel andere voorbeelden in de Bijbel van profetieën in de zin van voorspellingen. Nathan die tegen David zegt dat er veel ellende in zijn familie zal zijn als gevolg van zijn zonde met Batsjeba en dat hun pasgeboren zoontje zal sterven. Jeremia die profeteert dat Jeruzalem veroverd en vernietigd zal worden. De visioenen die Daniël heeft waarin de komende wereldrijken, en zelfs de zaken aangaande de eindtijd, die voor ons ook nog toekomst zijn, worden voorspeld. Heel veel in de Bijbel is profetie in deze zin. Over het leven van de Messias worden in het Oude Testament honderden zaken voorspeld, tot en met kleine details, zoals de auto waarmee hij Jeruzalem zou binnenrijden (auto betekent zelf, en ook een ezel beweegt zichzelf voort). In het Nieuwe Testament lezen we over de profeet Agabus die voorspelt dat er een hongersnood zou komen, en later dat Paulus in Jeruzalem gevangen zou worden genomen.

Profetie is doorgeven

Maar profetie wordt in de Bijbel ook gebruikt voor het doorgeven van het Woord van God, zonder dat het om voorspelling gaat. Dus niet voorspellen, maar voort-vertellen. Zoals Mozes de aanwijzingen van God doorgeeft. Zoals David het leven met God in de psalmen verwoord. Zoals Jezus het onderwijs doorgeeft. Zoals Paulus het evangelie uiteenzet. Ook dat is profetie. Het woord profeet betekent: mond. Iemand is als een mond van God.

Het antwoord op je beide vragen is: "ja". Anno 2006 zijn er nog profeten, in beide betekenissen van het woord. Johannes de Doper heeft bijvoorbeeld lang voordat het gebeurde geprofeteerd dat de staat Israël weer opgericht zou gaan worden. In 1948 is dat gebeurd. Anne van der Bijl voorspelde dat de Russen Afghanistan zouden gaan binnenvallen, en dat gebeurde later ook. Ook aangaande persoonlijke levens kunnen mensen, door God gedreven, zaken zeggen die later uit blijken te komen. Zo werden er over Charles Spurgeon al dingen gezegd toen hij nog een klein mannetje was, over hoe hij een bijzonder begaafd prediker zou worden. Maar degene die het Woord van God onderwijst is ook profeet, als hij daar de gave voor heeft. In de tijd van de Reformatie (met Luther enzo, weet je wel?) zeiden de hervormers: de prediking van het Woord van God is het woord van God. God spreekt door zijn Woord, en de prediking of uiteenzetting van dat Woord is het spreken van God in deze tijd. Ook in die zin zijn er dus profeten vandaag de dag. Echter, niet alle gelovigen zijn profeten. Alle gelovigen zijn wel priesters, volgens de Bijbel, maar nergens staat er dat alle gelovigen profeten zijn. Wel wordt er inderdaad gesproken over de gave van profetie. Om te kunnen profeteren moet iemand dus de gave daarvoor hebben.

Ik hoop dat ik je hiermee een beetje duidelijkheid heb gegeven over het boeiende onderwerp van profetie. Het is maar een begin. Ga door met vragen stellen. Vragen stellen is de manier om te leren!

Groeten,
Oscar